

2012-2013



**Christen zijn  
in deze tijd**



*Wie met Jezus meetrekt  
door het leven,  
wordt een zegen van God  
voor anderen.*

## **Gebed in vriendschap**

God, maak mij bereid  
alles te geven wat ik heb,  
waar mijn hart vol van is,  
wat mij zo dierbaar is,  
waar ik hartstochtelijk van houd,  
waar ik alles voor over heb,  
waar ik het meest mezelf in ben,  
ik, die door U word gekend.  
God, maak mij bereid  
te delen wat ik heb,  
mijn vreugde en mijn verdriet,  
mijn dag en mijn nacht,  
mijn geloof en mijn onzekerheid,  
mijn kracht en mijn zwakheid,  
mijn woord en mijn stilte,  
mijn liefde en mijn eenzaamheid,  
ik, die door U word bemind.  
God, zo maakt U mij  
tot steun voor mensen om mij heen,  
betrouwbaar voor wie aanklopt,  
behulpzaam voor wie roept.  
Ik bid in Jezus' naam. Amen.

G.F. Kelling

Niet om te oordelen  
zijt Gij gekomen, Heer,  
maar om te zoeken  
wat verloren is,  
om mensen  
te bevrijden  
van wat klein maakt  
en verzwakt,  
om ons nabij te zijn  
als ons hart ons aanklaagt.

Niet om de eersten te zijn  
roept Gij ons, Heer,  
maar om ons in liefde  
en dienstbaarheid  
te geven aan elkaar,  
om in alle eenvoud  
anderen tot kracht te zijn,  
om met mildheid  
om te zien naar  
menselijke beperkingen.

Niet om grootse  
daden te stellen  
zend Gij ons, Heer,  
maar om in stilte  
goed te doen,  
om recht te doen  
waar onrecht heerst,  
vrede te zoeken  
waar onenigheid leeft,  
de gemeenschap  
op te bouwen  
in gelijkwaardigheid  
van allen.

Vader,  
Ik verlaat mij op U,  
doe met mij wat Gij goedvindt.  
Wat Gij ook met mij doen wilt,  
ik dank U.  
Tot alles ben ik bereid,  
alles aanvaard ik,  
als uw wil maar geschied in mij  
en in al uw schepselen:  
niets anders verlang ik, mijn God.  
Ik leg mijn ziel in uw handen,  
ik geef ze aan U, mijn God,  
met heel de liefde van mijn hart,  
omdat ik U bemin,  
omdat het voor mij  
een noodzaak van liefde is  
mij te geven,  
mij zonder voorbehoud  
op U te verlaten,  
met een oneindig vertrouwen:  
want Gij zijt mijn Vader.

*fr. Charles de Jesus*

## Psalm 139

*De icoon van Jezus' vriendschap is een oude icoon uit de 6<sup>de</sup> of 7<sup>de</sup> eeuw, gevonden in de ruïne van een koptisch klooster in de Egyptische woestijn.*

*Op de icoon zien we Jezus en zijn vriend Menas, de abt van het klooster. De rol die de abt Menas in zijn hand houdt is waarschijnlijk een kloosterregel.*

*Hij heeft zich zo laten boeien door zijn vriend Jezus, dat hij zelf een broeder voor anderen is geworden. Zijn krachtige blik is naar de mensen gericht. Met zijn rechterhand geeft hij een zegen: wie met Jezus meetrekt door het leven, wordt een zegen van God voor anderen.*

*De vriend Menas staat ook symbool voor ieder van ons.*

*Jezus gaat mee aan onze zijde, zelfs als we hem niet voelen of herkennen. Zowel Jezus als zijn vriend kijken naar wat vóór hen ligt. Ze zijn samen op weg. Jezus stuwt zijn vriend voorzichtig voort met zijn arm op zijn schouder, alsof hij wil zeggen: "Wees niet bang, want ik ben bij je, kijk niet achterom, met mijn liefde help ik je door alles heen."*

*Jezus heeft een versierd boek in zijn linkerarm. Hij brengt de blijde boodschap van het evangelie.*

*In het midden van de icoon, bovenaan, kan je ook een kruisje zien.*

*Jezus is trouw in liefde tot het einde toe, zonder voorbehoud.*

*Dit is ook ons verhaal!*

*Laten wij als gezondene, als vriend van Jezus, Zijn liefde uitstralen,*

*hoopvol naar de toekomst kijken en zo een zegen worden voor anderen!*

*Moge deze ikoon en dit gebedskaartje een teken van vriendschap zijn tussen onze gemeenschappen, van verbondenheid met elkaar en met Diegene die ons allen inspireert en verder stuwt...*

Gij, Gij peilt mijn hart,  
Gij doorgrondt mij.

Gij weet van mijn gaan en mijn staan.  
Gij kent mijn gedachten van verre,  
mijn reizen en trekken, mijn rusten.  
Mijn wegen, alle, Zijn U bekend –  
ieder woord dat komt op mijn lippen,  
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.

Achter mij zijt Gij en voor mij uit.  
Gij legt uw handen op mij.

Dit is wat ik niet kan begrijpen,  
niet denken, dit gaat mij te boven.  
Hoe zou ik uw adem ontkomen,  
waarheen vluchten voor uw aangezicht.  
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,  
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.

Had ik vleugels van morgenrood,  
vloog ik over de verste zeeën,  
ook daar Gij, uw hand,  
uw rechterhand die mij vasthoudt.  
Zou ik roepen: 'Duisternis bedek mij,  
licht, verander in nacht' –  
voor U bestaat de duisternis niet.

Voor U is de nacht even licht als de dag,  
de duisternis even stralend als het licht

Uw schepping ben ik in hart en nieren,  
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.

Ik wil U bedanken daarvoor,  
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.

Mijn ziel en gebeente door U gekend,  
in mij was niets voor uw ogen verborgen  
toen ik werd gevormd in het diepste geheim,  
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.

Ik was nog ongeborn, Gij had mij al gezien  
en al mijn levensdagen stonden in uw boek  
nog vóór Gij er één had gemaakt.

Gij Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrondt mij,  
Toets mijn verborgen gedachten.

Ik ben toch niet op een doodlopende weg?  
Leid mij voort op de weg van uw dagen.

(Huib Oosterhuis)

Vrijwilliger zijn...

Is het mysterie  
van het openstaan voor  
en het zich geven aan  
de andere.

Zonder  
dat je er wat voor vraagt,  
zomaar gewoon  
jezelf schenken  
in de hoop  
dat de kiem die je geeft  
echt vrucht zal mogen dragen.

Is wegwijzer zijn,  
liefdevol leiden  
en soms alleen  
op de bres staan  
als stut voor de andere.

Vrijwilliger zijn  
is willen dat anderen  
van jou genieten  
en jezelf  
als voedsel geven  
voor de groei en de bloei  
van jouw medemens.

Vrijwilliger zijn  
is gewoon geven  
wat je in je draagt.  
Het is een verrijking voor jezelf  
deugd te hebben  
aan menselijk contact,  
je eigen beperkingen te ervaren  
en te leren aanvaarden,  
blij te zijn  
dat je mee mag werken  
aan de opbouw  
van een samenleving.

Vrijwilliger zijn  
is kans om zelf te groeien.  
Je krijgt zoveel terug  
als je zelf geeft.

Dank je wel, vrijwilligers!

"Er is een verleden dat we achter ons laten  
en een toekomst  
die we nog niet helemaal overzien.  
We moeten veel loslaten.

Maar het is ook een boeiende tijd,  
die ons gegeven is als een kans en een genade.  
Opnieuw voeling krijgen met het hart zelf van het  
geloof, met wat ons tot christenen maakt:  
het is de grote uitdaging waarvoor we staan."

"Wat betekent het christen te zijn  
en hoe kunnen wij daarbij helpen?  
Het zijn vragen die voor de toekomst van de Kerk  
almaar belangrijker zullen worden.  
We nodigen heel de geloofsgemeenschap uit  
om die vragen ter harte te nemen  
en erover na te denken. "

Onze samenleving vandaag gaat gepaard  
met prestatiedrang, stress  
en veel onzekerheid en angst.  
Lijden en gebrokenheid zijn  
schering en inslag.

Tegelijk worden we geconfronteerd met onze  
eindigheid. Het leren delen en de oproep tot  
dienstbaarheid en solidariteit  
klinkt alsmat harder in een maatschappij die,  
vandaag meer dan ooit,  
op zoek is naar zingeving.

Het geloof is geen mirakeloplossing,  
maar tegelijk voelen velen zich aangesproken  
tot de vreugde en de eenvoud van het evangelie.  
Ze willen de originaliteit en de schoonheid  
van Jezus' Blijde Boodschap (her)ontdekken  
en ervaren hoe levensvervullend het is  
ernaar te leven.

Het loont de moeite  
daarover met elkaar in gesprek te gaan.  
Samen zoeken naar wat het concreet betekent  
te leven in navolging van Jezus:  
het is de absolute prioriteit  
van de kerkgemeenschap.

We kunnen elkaar daarbij inspireren en helpen."

uit 'Christen zijn in deze tijd'  
Pastorale brief van de bisschoppen van België