

Met de schoonheid die je ziet,
met de geestdrift die je wekt,
met de ruimte die je laat,
met de vrede die je brengt
met gevoel voor humor,
met de zorg voor het geringe
met de troost van aandacht,
met de kracht van eenvoud
ben je in staat bergen te verzetten.

Kris Gelaude

God, onze Vader,
naar Jezus' Woord zijt Gij een
medelijdende God.

Wees een steun voor allen
die gebroken zijn in hun vertrouwen
en uw weg dreigen kwijt te geraken.

Help ons niet te snel over alles te oordelen
en iedereen te veroordelen,
maar veeleer te zoeken naar
een helpende en vergevende houding.

Leer ons uw voorbeeld na te volgen
door mensen te helpen
die het moeilijk hebben.

Laat ons echt geloven dat uw Geest,
een liefdevolle gemeenschap
zal doen verrijzen
uit de puinen van de beproeving.

naar Leo Messinne

Heer God,
Schepper van hemel en aarde.
Ordenend en oneindig creatief
gaat U om met deze wereld.
Voortdurend en zonder dwang
nodigt U
onze menselijke creativiteit uit
om samen met U
hetzelfde doel te realiseren:
de opbouw
van één groot en schoon geheel,
een mooi geordende wereld,
een heelal van vrede en geluk.

Liefdevol
probeert U alles
in harmonische banen te leiden.
Onophoudelijk
spoort U ons aan
om uit de vele mogelijkheden
telkens weer de beste keuze te maken.

Voorkom dat wij eigenzinnige wegen gaan
waardoor Uw plan
vertekend en vertroebeld wordt.
Laat ons voluit en
in oprechte wederliefde
met U samenwerken,
om zo van deze wereld
een nieuw paradijs te maken
voor alles
en voor allen. Amen.

Wil ons ogen geven,
die zien waar en wanneer
medemensen in nood zijn, God.
Wil ons oren geven,
die met liefde luisteren
naar het verhaal
van armen en kleinen.
Wil ons handen geven,
die koude harten kunnen verwarmen
en voeten,
die wegen van vrede gaan.
En vooral: wil ons een hart geven
dat durft beminnen
en dat van elk stukje aarde
een stukje hemel probeert te maken.
Wij vragen het U, in Jezus' naam. Amen.

Erwin Roosen

Wat een geluk als je leert luisteren:
je wordt er een nieuwe mens van.
Wat een geluk als je verdrietig bent:
je zult worden bemind.
Wat een geluk als je sprakeloos kunt
worden: je zult nieuwe woorden vinden.
Wat een geluk als je machteloos kunt zijn:
een ander zal je helpen.
Wat een geluk als je gelooft in een ander:
je wordt er rijker van.
Wat een geluk als je stil durft staan:
je zult een reisgezel ontmoeten.
Wat een geluk als je kunt luisteren:
je zult God ontmoeten.

**DEKENAAT AALST
2013-2014**

**GROEIEN
IN
EENHEID**



*Vader, Zoon en heilige Geest,
zegen ons elke dag
met de kracht
van uw Liefde.*

God,
Als wij ons met de rug
naar de toekomst keren
en met heimwee kijken
naar wat voorbij is,
keer ons dan om.

Open onze ogen
voor het boeiende landschap
van morgen:
de wereld van de mensen.
Gij ziet hen groeien
naar vrij en zelfstandig denken.
Gij ziet hen werken
aan geluk en welzijn van ieder
in dit leven, op deze wereld.
Gij ziet hen worstelen
met de laatste vragen
en de laatste hebzucht.

Keer ons om.
Duw ons naar buiten,
naar uw mensen,
naar de minsten het meest.
Wij mogen echo zijn van uw woord
en de zachte warmte van uw liefde.
Uw scheppingsdrang mag zichtbaar
worden in onze creativiteit.

Keer ons naar elkander.
Bind ons aan elkander
in geestdrift en vertrouwen.

Manu Verhulst

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik U kan volgen,
weet ik niet.
Uw ritme van leven
is zo heel anders dan het mijne.

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik alles kan achterlaten,
weet ik niet.
Uw kijk op de dingen
is veel radicaler dan de mijne.

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik echt kan liefhebben,
weet ik niet.
Uw liefde voor mensen
is ruimer dan de mijne.

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik trouw kan blijven,
weet ik niet.
Uw woord van trouw
is, goddank, veel sterker dan het mijne.

God, in Jezus hebt Gij ons getoond
wat het betekent om met heel ons hart
voor U te kiezen.
Laat ons leven dan ook steeds meer
gelijken op zijn leven.
Help ons om dienstbaar te zijn aan het
geluk van kleine en arme mensen.
En geef ons de kracht om op die manier
te getuigen van uw vreugde. Amen.

Waar liefde is en wijsheid,
daar is geen vrees
en geen onwetendheid.
Waar geduld is en nederigheid,
daar is geen toorn
en geen opwinding.
Waar armoede is met vreugde,
daar is geen hebzucht
en geen gierigheid.
Waar rust is en bezinning,
daar is geen bezorgdheid
en geen ongedurigheid.
Waar de vrees van de Heer is
om zijn hof te bewaken (Lc. 11,21),
daar kan de vijand geen plaats vinden
om binnen te dringen.
Waar barmhartigheid is
en fijngevoeligheid,
Daar is geen veeleisendheid
en geen verharding.

Franciscus van Assisi

Heilige Geest,
U bent altijd met ons en in ons.
Zelfs als we moeite hebben
om uw aanwezigheid te beseffen,
door Christus weten we dat U in onze
harten woont. U bent de Trooster.
U helpt ons op weg naar anderen,
vooral naar anderen die armer zijn dan wij,
zodat de hoop van de opstanding
het aangezicht van de aarde vernieuwt.

Fr. ALois, Taizéf

Gelukkig ...
Gelukkig die dienaar die niet voldaner is
over het goede dat de Heer door hemzelf
zegt en doet, dan over wat Hij door een
ander zegt en doet.
Gelukkig de mens die als hij spreekt,
niet praat om er beter van te worden
en niet haastig is met zijn woorden,
maar wijs afweegt
wat hij moet zeggen en antwoorden.

Gelukkig de dienaar die zich niet beter
vindt wanneer mensen hem prijzen en
verheffen, dan wanneer ze hem
waardeloos, eenvoudig en verachtelijk
vinden. Want zoveel als een mens is in de
ogen van God, zoveel is hij en meer niet.

Gelukkig de mens die zijn broeder
evenveel liefheeft wanneer die ziek is
en niets terug kan doen, als wanneer die
gezond is en wel iets kan terugdoen.
Gelukkig de dienaar die zijn broeder
evenveel liefheeft en respecteert wanneer
die ver weg is, als wanneer hij bij hem is,
en die niets achter zijn rug zegt wat hij niet
met liefde tegen hem zelf kan zeggen.

Gelukkig de mens die zijn naaste in diens
broosheid draagt, zoals hij door hem
gedragen wil worden als hij in eenzelfde
situatie verkeert.

Franciscus van Assisi